



Το πρόβλημα των αδέσποτων, που λόγω της οικονομικής κρίσης διογκώθηκε υπέρμετρα τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ένα πολυσύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Αυτό, γιατί είναι πολλές οι αιτίες που το επηρεάζουν. Βασικότερη, η απροθυμία των συμπολιτών μας να εφαρμόσουν την κείμενη νομοθεσία και να φροντίζουν τα δεσποζόμενα ζώα, όπως ο νόμος προβλέπει. Από τη μεριά του, ο Δήμος Βόλου, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ολοένα και μεγαλύτερα κονδύλια, χωρίς καμία πλήρη στήριξη από την Πολιτεία, δεν καταφέρνει να περιορίσει την εμφάνιση νέων γενιών αδέσποτων. Από τα κουτάβια που προκύπτουν κάθε μέρα ελάχιστα προέρχονται από τον πολυπληθισασμό των αδέσποτων, απλά γιατί στα 3,5 χρόνια συνεχούς και συνεπούς δουλειάς, έχουμε στείρωσει το μέγιστο ποσοστό των αδέσποτων θηλυκών –τουλάχιστο των αστικών περιοχών του Καθημερινού Δήμου Βόλου. Εδώ και καιρό περάσαμε πλέον στη στείρωση των αρσενικών, προσπαθώντας να σπάσουμε τις αγέλες και να περιορίσουμε την επιθετικότητά τους.

Ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός: Ο Δήμος υποχρεούται να περισυλλέγει τα άρρωστα κι επιθετικά σκυλιά και όχι κάθε σκυλί που, ενδεχομένως, γαυγίζει στο περαστικό μηχανάκι, ή στον περαστικό συμπολίτη. Ακόμα και όταν το περισυλλέγει, υποχρεούται να το στείρωσει, εμβολιάσει, τσιπάρει και θεραπεύσει και στη συνέχεια να το αφήσει ελεύθερο. Δε δικαιούται να κάνει γκέτο σκυλιών. Δε μπορεί να ασυλοποιεί τα αδέσποτα. Η μόνιμη επωδός «μαζέψτε τα σκυλιά» που εν χορώ οι μακάριοι συμπολίτες και αδαείς «υπεύθυνοι» και «εκφραστές της κοινής γνώμης» μας παπαγαλίζουν, δεν είναι νόμιμη διαδικασία. Αντίθετα, διώκεται ποινικά.

Η μόνη δυνατή οδός, που μπορεί ένα δήμος να ακολουθήσει, είναι η συστηματική στείρωση των αδέσποτων και θανάτωση των αποδεδειγμένα άρρωστων κι επικίνδυνων, για τη δημόσια υγεία, σκύλων. Ένα τηλεφώνημα, λοιπόν, στο Δήμο δε λύνει κανένα πρόβλημα. Πρέπει όλοι -και κυρίως οι κατέχοντες δεσποζόμενα ζώα- να συνεργαστούμε, για να περιορίσουμε το πρόβλημα με νόμιμους τρόπους, αυτούς δηλ. που επιβάλλει η ηθική και οι αρχές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής, δημοκρατικής κοινωνίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΣΑΣ



Δήμος Βόλου
Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού



**« ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ »**
Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Με υποστήριξη των φιλοζωικών σωματείων Βόλου
και κυρίως του ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ "ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Βόλου και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σας καλούν σε ημερίδα με θέμα
« ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ »
που θα γίνει στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την **Τετάρτη 9 Απριλίου 2014** και ώρα **10 π.μ – 2.30 μ.μ**

Ομιλητές που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους είναι:
Αλέξανδρος Κουτίνας, Καθηγητής Παν/μίου Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης
Νικόλαος Παπαϊωάννου, Κτηνίατρος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Μαρία Κοντού, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα)
Φλωρίκα Τσιρογιάννη, του Φιλοζωικού Σωματείου «ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ»
Απόστολος Παντσάς, Αντιδ/ρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βόλου

10.00- 10.30 «Τρεισήμισι χρόνια χορεύοντας με τις αδέσποτες συμπεριφορές και τη δεσποζόμενη γραφειοκρατία»
κ. Απόστολος Παντσάς, Αντ/ρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βόλου

10.30-10.50 «Στείρωση δεσποζόμενων, αποφυγή εγκαταλείψεων, έλεγχος ηεισμάνιας», κ. Αλέξανδρος Κουτίνας, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ

30' για ερωτήσεις κοινού

11.30 – 12.00 Διάλειμμα 30 λεπτών

12.00 –12.20 «Λύσσα- Ενημέρωση, πρόληψη, αντιμετώπιση»,
κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου,
Κτηνίατρος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

30' για ερωτήσεις κοινού

13.00 -13.15 «Συμβιώνω με τα ζώα»- κ. Μαρία Κοντού Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα)

13.20-13.45 «Υποχρεώσεις και Δικαιώματα ιδιοκτήτη Ζώου»,
κ. Φλωρίκα Τσιρογιάννη

20' για ερωτήσεις κοινού

Λήξη Ημερίδας