

ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
«Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ»



ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Την Τετάρτη 10/10/2018 το βράδυ, κάτοικος του Ολυμπιακού Χωριού κακοποίησε βάναυσα ένα σκυλί και αφού το έδεσε από τον λαιμό με ένα σκοινί, το έσυρε αιμόφυρτο για μια απόσταση 400 μέτρων μέσα στο Ολυμπιακό Χωριό, για να το πετάξει τελικά στον ακάλυπτο χώρο, πλησίον της εκκλησίας

Το όλο περιστατικό παρακολούθησε άλλος κάτοικος, ο οποίος, ως αυτόπτης μάρτυς, το κατέθεσε στο Α.Τ. του Ολυμπιακού Χωριού.

Το πρωί της επόμενης μέρας (Πέμπτης 11/10/2018) και ώρα 10:45πμ, το Φιλοζωικό Σωματείο «ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ» παρέδωσε το σκυλί σε κακή κατάσταση αλλά εν ζωή, στο ΔΙΚΕΠΑΖ. Μετά από σύντομη έρευνα από μέλη του «ΔΙΟΓΕΝΗ» στην περιοχή, μάθαμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες καταθέσαμε το ίδιο απόγευμα – και παρουσία του καταγγέλλοντος – στο Α.Τ. του Ολυμπιακού Χωριού. Οι πληροφορίες αυτές μπορούσαν να οδηγήσουν την Αστυνομία στον δράστη.

Την επομένη – Παρασκευή 12/10 – ο αυτόπτης μάρτυρας πήγε στην διεύθυνση που του είχε υποδείξει ο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ», είδε τον δράστη και τον αναγνώρισε πέραν πάσης αμφιβολίας. Στην συνέχεια πήγε εκ νέου στο Αστυνομικό Τμήμα για να αναφέρει την αδιαμφισβήτητη

αναγνώριση κι εκεί ΚΑΝΕΝΑΣ δεν του ζήτησε να κάνει συμπληρωματική κατάθεση !!!

Ο αποτροπιασμός που μας έχει προκαλέσει το όλο γεγονός , καθώς και η κατάσταση της υγείας του άτυχου ζώου – που ακόμα δίνει μάχη για την ζωή του – δεν μας αφήνει να επιτρέψουμε **ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ** και **ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ**. Ο δράστης πρέπει να (και θα) τιμωρηθεί παραδειγματικά.

Ο "ΔΙΟΓΕΝΗΣ", πιστός πάντα στις αρχές και τις αξίες της φιλοζωϊας που επί χρόνια καλλιεργεί στο Ολυμπιακό Χωριό, θα μιλήσει **ΜΟΝΟΝ** στον εισαγγελέα. Με τις υπόλοιπες αρχές θα μιλήσουμε μόνο εφ' όσον αυτό μας ζητηθεί.

ΤΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

"Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ"

